

# **Orde van dienst voor de bijeenkomst in de Stille Week**

op maandag 6 april 2020  
in de St.-Janskerk te Gouda

Aanvang: 19.30 uur



Thema: Jezus die voor ons pleit (Hebreeën 7:25)

Voorganger: Ds. Gerrit Vreugdenhil  
Organist: Gerben Budding, m.m.v. Herma  
Chmielewski, klarinet

## **Inleidende muziek**

'Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen', BWV 244 (Matthäus Passion)  
– J.S. Bach (1685-1750)

## **Welkom**

## **Stil gebed**

## **Bemoediging en groet**

## **Zingen: Psalm 22:1,2 NB**

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij  
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,  
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?  
Hoe blijft Gij zwijgen?  
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen  
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,  
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten  
in klacht op klacht.

Nochtans, op U, o God die heilig zijt  
en troont op lofgezangen, U gewijd  
door Israël dat Gij hebt uitgeleid,  
steunt ons vertrouwen,  
immers, de vaadren bleven op U bouwen,  
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:  
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,  
hen niet beschaamd.

## **Gebed**

## **Schriftlezing: Mattheüs 26:31-46**

## **Zingen: Gezang 180:1,3,4,6 en 7 (LvdK)**

Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.  
De Heiland heeft bewust die weg genomen.  
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,  
aanvaardt het lijden.

Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?  
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.  
Hij ging terug en heeft alleen geleden,  
eenzaam gebeden:

Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;  
waar zijn de engelen die Mij kunnen bijstaan?  
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,  
uw wil geschiede.

In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.  
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.  
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,  
Hem niet verwinnen.

Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,  
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.  
Verander ons en reinig onze harten,  
o Man van smarten!

## **Overdenking**

### **Muziek**

Air uit de derde orkestsuite, BWV 1068 met 'Was mein Gott wil, das  
g'scheh' alzeit', BWV 244 (Matthäus Passion) – J.S. Bach (1685-  
1750)

### **Gebed**

#### **Zingen: Gezang 423 (LvdK) (staande)**

Ach, blijf met uw genade,  
Heer Jezus, ons nabij,  
opdat ons nimmer schade  
des bozen heerschappij!

Licht Gij ons met uw stralen,  
o, licht der wereld, voor,  
opdat wij niet verdwalen  
of struiklen op ons spoor!

Vervul dan met uw zegen  
onze armoe, rijke Heer,  
en zend op onze wegen  
uw kracht en goedheid neer!

Neem Gij ons in uw hoede,  
onoverwonnen held;  
beteugel satans woede  
en 's werelds boos geweld!

**Zegen**